

Toeristische
brochure

Gebeten door Roeselare



#visitroeselare
[visitroeselare.be](https://www.visitroeselare.be)


ROESELARE
is 'r voor jou

Colofon

Editie

april 2023

Redactie

VISIT Roeselare, Dienst communicatie Stad Roeselare
en Superhelder copywriting

Vormgeving

Dienst Grafisch Ontwerp

Foto's

Bieke Bruggeman, Frederik Degryse,
Woud Demasure, Yannick Merckx, Tom Lefevere,
Lesly Van Loon, Marc Wallican en Westtoer.

V.u. Kris Declercq, Botermarkt 2, Roeselare

Welkom

's Morgens je tanden zetten in een kraakverse croissant op het terras van een van de vele horecazaken in de stad, de spits afbijten met een stevige winkelwandelroute door het centrum, je vastbijten in de geschiedenis van het wielrennen in KOERS, in je kuiten laten bijten wanneer je de felblauwe uitkijktoren tussen het Sterrebos en Bergmolenbos beklimt en 's avonds door een topchef een bord voorgeschoteld krijgen met lokale producten om in te bijten.

Word gebeten door Roeselare, maar ook door de tips in dit magazine van enkele Roeselaarse ambassadeurs. **Laat je leiden, en laat het vooral smaken!**





Gebeten door ...

... Roeselare P7

... koers en coureurs P12

... smaak P18

... gezellig shoppen P24

... groene plekje P28

... kunst, cultuur en erfgoed P34

... Roeselare in groep P44

... zalig slapen P48

Praktisch P50

Yannick en Lesley zijn gebeten door Roeselare

Bij reisbloggers Yannick en Lesley van Hetisdemerckx doet Roeselare wel een belletje rinkelen, maar wat de bruisende stad in het hart van West-Vlaanderen precies allemaal in zijn mars heeft, was hen nog onbekend. Dringend tijd dus om hier verandering in te brengen: "Bereid je voor op een geweldige tweedaagse gevuld met in- én ontspanning! Spring jij samen met ons het weekend in?"



First things first, de dag starten met een stevig ontbijt

Je kent het gezegde 'ontbijt als een koning, lunch als een edelman en dineer als een bedelaar' ongetwijfeld. Dit namen we ter harte in de hippe ontbijtbar POP. Gekend voor hun kleurrijke yoghurtbowls en smoothies, heerlijke ontbijtwraps en hartige (of mag het eerder zoet zijn?) bagels. Het roze interieur en de heerlijke geur van een verse caffè latte maken een bezoekje onvergetelijk.

Het Kunstuur, een nieuw perspectief op kunst

De tentoonstellingen van Het Kunstuur vind je op verschillende locaties in Vlaanderen. In Roeselare nam Het Kunstuur zijn intrek in de Sint-Amandskerk op het De Coninckplein. Een uur lang bespreken bekende Vlamingen hun persoonlijke band met het werk. Alle werken zijn van de hand van Belgische kunstenaars uit de periode 1850 - 1950. Het Kunstuur verlegt de klassieke grenzen van de kunstwereld en nam ons van begin tot eind mee in ieders verhaal.



Graffititour, leer de stad echt kennen

Ken je de app 'Street Art Cities'? Via de digitale kaart ontdek je verschillende muurschilderingen verspreid over de hele stad. Met de smartphone in de hand ga je op zoek naar de meest verborgen pareltjes. Roeselare telt prachtige kunstwerken in verschillende stijlen en formaten. We waren vooral onder de indruk van het imposante werk "Vrouw liggend in een veld met bloemen" van Telmo Miel. Benieuwd naar meer? Ontdek het werk van Egle Zvirblyte op het Stationsplein, SozyOne in de Koorstraat of "De Slapende Vrouw" op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt.



Zet koers richting hét 'Museum van de Wielersport'

Roeselare is de bakermat van heel wat wielersportlegendes en vormt eveneens het knooppunt waar verschillende fietsroutes elkaar kruisen. Niet voor niets neemt de Roeselarenaar de woorden 'Hoofdstad der Wereldkampioenen' in de mond. Meer dan terecht, als je 't ons vraagt.

Wie in Roeselare verblijft, schaaft zijn/haar kennis over de fietsgeschiedenis bij. Een bezoekje aan 'KOERS. Museum van de Wielersport' kan niet ontbreken op de planning. Smeer je kuiten voor een trip doorheen de historiek van de fiets. Laat je verrassen door persoonlijke verhalen van fietsfanaten, fascinerende actiebeelden en een uitgebreide collectie van meer dan 300 (!) (koers)fietsen. Ons favoriete plekje? De kleurrijke museumzolder!



Tijd om het centrum in te duiken

Hartje Roeselare heeft best wat in zijn mars, al behoudt het compacte centrum wel zijn charme en lokaal gevoel. Wie wil shoppen kan hier zijn gang gaan. In de buurt van de Ooststraat bots je op gezellige boetiekjes en speciaalzaken. Wij selecteerden voor jou alvast drie must sees.

Jeanien, een urban jungle

Planten grijpen onze aandacht. Tijdens het shoppen vallen onze ogen op het schattige winkeltje 'Jeanien'. Achter de karakteristieke gevel bevindt zich een oase van rust en weelderige planten. Je geniet er van een lekker stukje taart en heerlijk dampende koffie. Ondertussen snuister je naar hartenlust tussen de deco-artikelen en plantenboetiek.

VIDA Design

Deze strakke woonwinkel kruis je op De Munt. Stijlvolle interieurmerken zoals Ethnecraft, HK Living en ferm LIVING vind je hier terug. Een waar paradijs voor interieur liefhebbers.



Besjamel

Of het nu is voor een snelle hap of uitgebreid diner, Roeselare laat je kennismaken met verrukkelijke eetplekjes. Reserveer een tafeltje bij Besjamel en maak kennis met de spiksplinter-nieuwe gastropub van de sympathieke Sofie en Jo. Laat je verleiden tot een vers getapte tripel vergezeld door een uitgebreide feestmaaltijd.



De groene oase van rust, Provinciedomein Sterrebos

Na een geslaagde portie shopplezier was het tijd om een frisse neus te halen. Op een boogschuit van het gezellige centrum vind je 'Provinciedomein Sterrebos' met het magische kasteel van Rumbeke. Klik, klik, de camera vol en het hoofd leeg.

Roeselare wist ons helemaal te bekoren met zijn sympathieke inwoners, familiale boetieks en culturele activiteiten.

Bedankt Roeselare en hopelijk tot snel.

Yannick en Lesley

@hetisdemerckx
@lesleystraveldiary





Gebeten door koers en coureurs

De eerste Belg ooit die de Tour de France won? Een Roeselarenaar. De beste ploegmanager aller tijden? Die woont in... Roeselare. De enige stad ter wereld met vier wiel-ereldkampioenen? Jawel, Roeselare! Dwars door Vlaanderen, het Natourcriterium, de GP Monseré en KOERS. Museum van de Wielersport, als er een plek is waar je de hartslag van de koers het hardst voelt kloppen, is het hier. Of het nu als supporter is of voor een sportieve of recreatieve (fiets)trip, heel wat koerswegen leiden naar Roeselare.

KOERS. Museum van de Wielersport

Zet koers richting deze indrukwekkende site met museum en terras voor een interactieve rit door de **geschiedenis van de fiets en het wielrennen**. Op je parcours? Een kasseimuur van 90°, trofeeën, héél veel (retro) koersfietsen, beklijvende actiebeelden en een regenboog aan collectiestukken. Geen koersfanaat? Het beschermde monument, de museumshop en de frisse Kwaremont in het KOERSkafé achteraf trekken je zeker over de streep.

Tip! Combineer je bezoek met de GP Monseré, Dwars Door Vlaanderen of het Natourcriterium. Op deze koershoogdagen is het museum gratis toegankelijk.



Kinderen koning in KOERS

Krijgen je (klein)kinderen een acute crisis als je het woord museum nog maar uitspreekt? Lok hen dan toch maar eens mee naar KOERS voor een megacoole tocht door het museum en de geschiedenis van het wielrennen. Met **loopfietsjes voor de kleinsten** en een **roadbook voor 6 tot 12-jarigen** zullen ze zich hier geen seconde vervelen. Beloofd!



Tip! Tijdens schoolvakanties verwelkomt KOERS 'Schatten van Vlieg'. Dit zijn heel spannende en gratis zoektochten voor kleine speurneuzen.



Zelf de benen strekken?

Trap in de voetsporen van wereldkampioen Jean-Pierre Monseré en volg de Jempiroute. Of haal een frisse neus op de vele landelijke wegen en verkeersvrije paden. Roeselare verrast met heel wat **bewegwijzerde routes**, zowel voor fietsers als wandelaars. Start aan KOERS, kies je route en volg de pijlen.



Hop, de pist(e) in!

Zin in een sportieve uitdaging? Bezoek dan eens de historische **openluchtwielerpiste Defraeye-Sercu**. Na enkele rondjes op het ovaal met een pistefiets voel je je een echte wereldkampioen. Maak een afspraak en huur een pistefiets voor jouw vuurdoop op de velodroom!



Flat white voor Yves Lampaert

Yves Lampaert studeerde aan het 'Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut', traint vaak langs het kanaal Roeselare-Leie en klopte Wout Van Aert in het Natourcriterium. De band met Roeselare is onweerlegbaar en hij geeft de liefde voor de stad graag door aan zijn zontje.

“Met Aloïs zijn we al een paar keer gaan zwemmen in Sportoase. Heel leuk daar voor de kleintjes. En KOERS uiteraard! Ik kijk er al naar uit om hem dat te laten zien. Voor koffie neemt Astrid me graag mee naar Creme De La Crema. Mijn favoriet? De huisgemaakte flat white of cappuccino.”



Een tochtje op een retrovelo?

Zoek je nog een originele activiteit voor een onvergetelijk vrijgezellenfeest, teambuilding, dagje uit met je sportclub of vereniging? Of wil je met wat vrienden de streek eens op een andere manier verkennen?

Een 20-tal vintagefietsen staan te blinken aan KOERS, klaar voor een tochtje door en rond Roeselare. Smeer je kuiten, trek een retrowielertuitje aan, huur zo'n retrokoersfiets, en waan je wielervedkampion!



Vive le Vélo!

Krijg je maar niet genoeg van de heerlijke dagelijkse fietspraatjes van Karl Vannieuwkerke en zijn gasten? **Dan is deze oranje Vive le Vélo-fietsroute zeker iets voor jou!** Karl neemt je virtueel mee op een tocht van 123 kilometer door West-Vlaanderen. Scan op verschillende stopplaatsen een QR-code, en je krijgt leuke video's vol toeristische tips en wiewerweetjes. Starten doe je aan KOERS. Allez, en route!



Tip! Makkelijk, dichtbij en niet duur: met Eco-velo huur je een (elektrische) fiets op maat voor een sportieve of recreatieve ontdekkingsstocht in en rond de stad.



Gebeten door smaak

Voeding zit in het DNA van onze stad. Het kleeft aan de ribben, met smaken die diep geworteld zijn in onze terroir. De grond barst van goede groenten, de groentenveiling en dinsdagse marktkramen liggen vol verse producten en lokale topchefs koken de sterren van de hemel. Roeselare is een plek waar goed en graag gegeten wordt.



Sterren en topscores

De ultieme bekroning op het werk van chef **Tim Boury** is ongetwijfeld de **derde Michelinster**. Zo schaart zijn restaurant zich bij de beste van het land. Maar ook Ma Passion, CRKL en Bistro Le Nord staan in de **Michelingids**. Echte smaakmakers dus, en daar zijn we trots op! Net als op de vele Roeselaarse restaurants die topscores halen in de **Gault&Millau Benelux-gids**, en tot de fine fleur van de Belgische gastronomie behoren.





Heerlijk hippe Leiespots

De Leiestreek blijkt een ideale voedingsbodem voor creatieve ondernemers en doeners. Dankzij hun energie en enthousiasme poppen overal Leiespots op, van unieke koffiebars tot gezellige cafeetjes. Om de twee jaar selecteert een jury **creatieve plekken waar je echt eens geweest moet zijn**. Je ontdekt er enkele doorheen dit magazine.



Gault & Millauscore: 12/20

De Overburen

Vormgeefster Jill Hemerick en chef-kok Benoit Vercaemst bundelen hun creativiteit bij De Overburen. Reserveer 's avonds je plekje voor de dinner club-ervaring. Je geniet van een reeks eigenzinnige gerechten bomvol smaak, geserveerd op een geweldig streepje muziek. Jill en Benoit veroverden in 2023 trouwens een plek in de prestigieuze gids van Gault&Millau en bewijzen daarmee dat gastronomisch dineren ook laagdrempelig kan zijn.

Weverijstraat 24, Roeselare



Dinsdag? Marktdag!

Waar kun je elkaar nog zo spontaan ontmoeten als op de markt? De **wekelijkse dinsdagmarkt** is dan ook voor veel mensen een niet te missen uitstap. Je kan voor je inkopen terecht op de Grote Markt, het Polenplein en in de Noordstraat. De markt-kramers toveren er elke week de marktpleinen om tot één grote buurtwinkel.



Verfrissend roodbruin

Roeselare ademt Rodenbach. Dat merk je snel als je de stad bezoekt. Het roodbruine godendrankje is een van de bekendste en meest geliefde producten uit de Leiestreek. Meer dan terecht! Zacht zuur, fris fruitig en prachtig parelend in het glas. Naast **Rodenbach Classic** zijn er nog heel wat andere smakelijke varianten: van Rodenbach Grand Cru, tot Rodenbach Vintage, Alexander, Fruitage of Red Tripel. **Santé!**



Proeven van Rodenbach

Nog verrassender dan de frisse smaak van Rodenbach is misschien wel een bezoek aan de **industriële-archeologische en beschermde brouwerij**. In het ontvangstcentrum leer je alles over het bijzondere bier en de fascinerende familie Rodenbach. Onderweg ontdek je de stalen brouwketels, de originele moutast en een prachtige authentieke stoomketel. In de wereldberoemde zaal met de eikenhouten foeders krijgt het bier zijn unieke karakter. Een must-see!



BOMBrewery

In het proefcafé en de **moutbakkerij** van BOMBrewery kom je te weten hoe je mout maakt en kan je proeven van de heerlijke Tripporteurbieren.

LEIESPOT

De Pub

Met Matthias aan de tap kreeg dit bruine café een frisse injectie. Toch bleef de ziel bewaard. Aan de toeg van De Pub komen jong en oud samen. Achter de bar kan je dan weer kiezen uit hippere en meer traditionele bieren. Nog een bordje Roeselaarse brokkelkaas erbij, goede muziek door de boxen en het publiek wil hier niet meer weg.

Sint-Alfonsusstraat 10, Roeselare



100% Roeselaars

West-Vlaanderen heeft zoveel lekkere en kwaliteitsvolle hoeve- en streekproducten te bieden. Die zet het kwaliteitslabel **100% West-Vlaams** in de kijker, net als hun makers van eigen bodem. Elke dag opnieuw werken lokale vakmannen en -vrouwen keihard voor hun product – en voor ons. 100% West-Vlaams is een culinaire reis die ook Roeselare trekt. Vakmanschap om fier op te zijn!

Werelds lokaal

Wist je dat Roeselare heel wat **toon-aangevende producenten** telt? Pastamaker Soubry en ontbijtgranenproducent Mulder Breakfast Cereals? Op en top Roeselaars! Net als snackmaster Poco Loco of (zee-) zoutproducent Zoutman. Om nog te zwijgen van de unieke dakserre Agrotopia. Lokaal dus, maar ook helemaal van de wereld.



Picknick, c'est magnifique

Samen gezellig picknicken, het blijft een heerlijk concept. Een mooie locatie kiezen, dekentje uitspreiden, schoenen uitschoppen en dan heerlijk lang genieten van lekkers terwijl de kinderen wat verderop aan het spelen zijn. Het recept voor een zomerse slome dag. **Van mei tot en met september** reserveer je in 1-2-3 je **picknickmand in een van de picknickkasten**, gevuld met lokaal lekkers. Bon appetit!



Gebeten door gezellig shoppen

Of je nu in je eentje door de winkelstraten slentert of met vriendinnen op koopjes jaagt, het is gezellig shoppen in onze stad. Roeselare is een innovatieve en dynamische winkelstad. Gevarieerd ook, met zowel boetieks, conceptstores, designshops als vaste waarden in de centrumstraten. Zin in een flat white of rosé? Nood aan een deugddoende pauze? De vele koffiebars, cafés, lunchplekjes of restaurants zijn nooit veraf.

Inspiratielijstjes

Lekker winkelen? Da's even Roeselare! Wij maken je graag wegwijs in ons ruime winkelaanbod aan de hand van onze inspiratielijstjes. Ben je een echte stijlkoning(in) op zoek naar de nieuwste trends? Haal je je hart op van de leukste design- en interieurwinkels? Of wil je graag Roeselaarse smaakmakers ontdekken? In Roeselare kan het allemaal. Laat je inspireren door een greep uit de toffe adresjes die Roeselare te bieden heeft op [visitroeselare.be/shopping](https://www.visitroeselare.be/shopping). Oh ja, en vergeet niet af en toe een leuke stop in te lassen in één van onze vele horeca-adresjes.

LEIESPOT

Jeanien

Ooststraat 90, Roeselare
+32 (0)477 65 95 65
jeanien.be

Curieuzeneuze

Diksmuidsesteenweg 2, Roeselare
+32 (0)475 36 69 32
curieuzeneuze.net

Blurred concepts

Dynamische Roeselaarse ondernemers overtuigen met **creatieve kruisbestuivingen**. Wat dacht je van planten of juweeltjes shoppen terwijl je geniet van een caffè latte? Of achterover leunen met een cocktail in een boetiek of hippe vintageshop? Meer en meer Roeselaarse zaken bieden een totaalbeleving aan. Ze durven buiten de hokjes te denken en zorgen ervoor dat we meer dan ooit kunnen ontmoeten, ontdekken en samen beleven.

Creme de la Crema

H. Consciencestraat 70, Roeselare
+32 (0)51 20 49 41
cremedelacrema.be

Mania-K Café

Hendrik Consciencestraat 12a, Roeselare
+32 (0)51 69 47 94
mania-k.be





Shoppen met en voor kids

Ook met het hele gezin beleef je een leuke shoppingdag in Roeselare. Speciaal voor wie winkelt met of voor kids, bundelden we enkele leuke adresjes om je te inspireren op [visitroeselare.be/shopping](#). Van mode voor mama's in spe tot de leukste kinderkledij of gezelschapsspellen. Je kids kunnen onderweg ook heerlijk smullen van een ijsje of een donut. En als ze toe zijn aan wat beweging, huur je gewoon een fiets, step of duo trapper.



Speeltijd!

Leve de zomer! Tijdens het buitenspeelseizoen (juli-augustus) wordt het Stationsplein van Roeselare een heel **fijne ontmoetingsplaats voor jong en oud**. Zandkastelen bouwen op de zomerspeelplaats of verfrissing zoeken in de fontein, elke zomervakantie bruist het plein als nooit tevoren. Gratis plezier en vakantiegevoel voor iedereen, heerlijk toch?

Het stralende gelaat van Majé

Singer-songwriter Majé studeert rechten en werkt hard aan haar eerste album. Om te ontspannen of inspiratie op te doen, trekt ze de stad in.

Even weg van alles?

“Als ik op zoek ben naar me-time, stap ik beauty conceptstore **The Skin Company** binnen. Een verademing in onze drukke maatschappij. Wanneer je binnengaat, geeft de diffuser met essentiële oliën al meteen rust. Er wordt naar je geluisterd en je krijgt hulp op maat. De nadruk ligt echt op gezonder leven, minder stress en zo ook een stralendere huid. Hier stap je buiten als een betere versie van jezelf (lacht).”

Inspirerende plek?

“Ik zit op kot in Leuven, maar als ik naar huis kom, huppel ik graag **Jacob's Conceptstore** binnen. Het is een winkel die me enorm inspireert, net omdat de creaties van 30 ondernemers daar zijn samengebracht. De meeste dingen zijn ook handgemaakt. Door hier iets te kopen steun je een lokale ondernemer die er zijn hart en ziel in heeft gestoken.”

Samen genieten?

“Met mijn vriendinnen, broer en zus gaan we graag uit eten in **Heaven 24**. De inrichting is toegankelijk en toch chic, en de zetels uitnodigend. De tagliatelle met scampi's is voorlopig mijn favoriet.”



Gebeten door groene plekjes

De jonge stadsbossen nodigen uit om buiten te spelen of even te ontsnappen aan het drukke leven, op de brede paden van het Stadspark wordt gefietst en gewandeld en de Parkbegraafplaats vertelt een stukje geschiedenis van Roeselare. Groen is zuurstof, voor de stad en haar bewoners. Groene longen zijn gezonde ontmoetingsplekken en de schaduw van de bomen geeft verkoeling. Hoog tijd om een luchtje te scheppen!



Stil worden in het groene begraafpark

Het 'Père-Lachaise' van West-Vlaanderen al bezocht? Op de Parkbegraafplaats gaan groen en erfgoed hand in hand. Op het oudste gedeelte – het Campo Santo – liggen belangrijke figuren uit het verleden begraven, zoals Albrecht Rodenbach en Alfons Blomme. Maar ook de militaire graven uit de twee Wereldoorlogen zijn indrukwekkend. Op een boogscheut van het centrum duik je in dit groene park even de geschiedenis in.

Tip! Bezoek de Parkbegraafplaats eens in de lente of de herfst en geniet van de indrukwekkende kleurenpracht!



De ster van Roeselare

Hardlopers, gezinnen met kinderen, hondenwandelaars, geschiedenis-liefhebbers: iedereen vindt de weg naar het provinciedomein Sterrebos. Het **indrukwekkende kasteel** van Rumbeke aan de rand van het bos is een van de oudste renaissancekasteelen in België! De **middeleeuwse speeltuin** wat verderop zit dan weer vol jong geweld. En vond je de ster al, pal in het midden van het bos?



Wandelen met je oren

'Wéér wandelen?' Draait je tiener al met zijn ogen als je nog maar de wandelschoenen bovenhaalt? Neem dit keer ook een goed opgeladen smartphone en oortjes mee, en verken het Sterrebos eens op een fantasierijke manier. 'Doodskus' is een meeslepende **thrillerpodcast** die tieners vergezelt op een heel avontuurlijke wandeling.



Traag naar de hemel

De **uitkijktoren** aan de rand van Roeselare is vrij nieuw maar scoort al meteen hoge toppen. Felblauwe trappen begeleiden je letterlijk naar een hoogtepunt. Door de leuke **speel-tuigen** onder aan de toren is dit ook een leuke uitstap met kinderen. Plezier verzekerd, als je geen hoogtevrees hebt natuurlijk.



Frisse groene long

Het Bergmolenbos is een **nieuwe groene long** aan de rand van de stad. Het jonge bos ligt naast de Kleiputten, een voormalige kleigroeve die nu moerasgebied is en een uniek natuurreservaat vormt. Het stadsrandbos groeit en steeds meer wandelaars ontdekken deze groene plek. Met de wandel- en fietslus, open vlaktes en (kikker)poelen trekt het Bergmolenbos volop de kaart van natuurbeleving.



Magische sprookjes

Kijk je goed rond, dan bots je in het Bergmolenbos misschien wel op De Elfenkoningin, of op de grote Toverhoed. Romain Decommere schreef 'Roeselare in sprookjes' en dat boek lag aan de basis van het Sprookjesbos. Neem je smartphone mee, scan de QR-code op de houten panelen bij de sculptuur en laat je betoveren door de magie langs de grindpaden.



Op stap met BLOB

Wist je dat er in het Bergmolenbos een klein kaboutervolkje woont? Neen? Dan ken je de BLOB-zoektocht in het Bergmolenbos (nog) niet. De **gratis zoektocht** is perfect voor **gezinnen met jonge speurneuzen tussen 7 en 12 jaar** en leidt je door de fruitboomgaard en langs Muze'um L tot aan het speelbos. De folder is beschikbaar in KOERS of kan je downloaden.



Een ode aan licht en landschap

Een hotspot voor liefhebbers van kunst, natuur en strakke lijnen. Een museum met licht en landschap als muze. Muze'um L ligt aan de rand van de stad, in de Bergstraat, op de denkbeeldige lichtmeridiaan (3°7'45"E). Een expositie bij Muze'um L ziet er op elk moment van de dag anders uit. Doordachte architectuur maakt van het gebouw een gigantische sculptuur, die licht en schaduw werpt op het ritme van de zon. Binnen in Muze'um L is er een kleine expositie, voor kunstenaars die creëren met licht en landschap. Achter het museum slingeren wandelpaden de natuur in.



NIEUW! Het Kunstuur in Roeselare

De gigantische banner aan de kerktoeren verraadt het al een tijdje: dit is groots. **Topwerken van Belgische kunstenaars** uit de periode 1850-1950 worden op een unieke en laagdrempelige manier getoond in de Sint-Amandskerk. En dat is vrij uniek, zeker in West-Vlaanderen.

Veel van de kunstwerken behoren tot privécollecties, waardoor bezoekers ze vaak voor het eerst te zien krijgen. Het Kunstuur combineert topwerken van James Ensor, Constant Permeke, Emile Claus of Rik Wouters met de blik van 'vertellers', bekende figuren zoals Tom Boonen, Marc Uytterhoeven of Lieve Blanquaert. Ze gidsen de bezoekers door de tentoonstelling en vertellen een persoonlijk verhaal over de werken of de thema's erachter.

Een bezoek aan Het Kunstuur is een intieme beleving, want om de twintig minuten gaan maximum 8 bezoekers naar binnen om een uurtje ondergedompeld te worden.

Gebeten door kunst, cultuur en erfgoed



De stad als canvas

De magnetische kracht van street art vind je op de meest verrassende plekjes, ook in Roeselare. Op verschillende locaties lieten street artiesten van over de hele wereld hun verbeelding én spuitbus los. Van street art als kunstvorm kijkt niemand meer vreemd op. Integendeel, deze explosies van kleur geven de stad net karakter.



Tip! Download de **Street Art Cities**-app en grasduin door de kleurrijke murals. Wedden dat je achteraf anders naar street art, maar ook naar de stad kijkt?



Kloppend culturele hart

Al meer dan 25 jaar duiken cultuurliefhebbers in de rode fluwelen zetels om helemaal te verdwijnen in theater, muziek, dans, comedy, cabaret en film. Maar Cultuurcentrum De Spil komt meer en meer uit zijn kot! Met maandelijkse concerten in Trax, expo's in Ter Posterie of festivals en grote culturele evenementen in de stad speelt De Spil duidelijk ook graag buitenshuis.

Adriaen Willaert 2.0

Roeselare trekt volop de kaart van interactiviteit en beleving. Ook als het over Adriaen Willaert gaat, een van de belangrijkste renaissancecomponisten. Meer dan 400 jaar na zijn overlijden is er nu de **podcastwandeling** 'Beleef Adriaen Willaert'. Ga op pad met je smartphone voor een 'wandeling 2.0' met originele filmtechnieken, interviews en meeslepende geluidsfragmenten. Laat je overdonderen door zijn luisterrijke composities en kom meer te weten over deze wereldberoemde componist.



Kunstzinnige stops

Een beetje kunst tijdens het shoppen? **Ter Posterie** of **Galerie Alfons Blomme** stellen regelmatig het werk van (Roeselaars) talent tentoon. In het hart van de stad of op een boogscheut van het kernwinkelgebied kan je op veel plekken kunst en (lokaal) talent ontdekken. **Kunstgalerij Ne9en-puntne9en** of **L'art Galerie** verrassen geregeld met wisselende tentoonstellingen, steeds gratis te bezoeken.

LEESPOT

Barlaban

Op 200 meter van het station is deze bar een aparte plek, een beleving. Dit kunstzinnig café is de ideale ontmoetingsplek om te genieten van heerlijke streekbieren, kunst en elkaar.

Sint-Hubrechtsstraat 24, Roeselare



De geheime schrijfplek van Astrid Sercu

Een stek waar ze rustig kan schrijven en ze de lekkerste dampende koffie serveren? Daar hoeft auteur en verteller Astrid Sercu niet lang over na te denken.

"Mijn favo plek in Roeselare is ab-so-luut **ARhus Café**. Om boeken te verslinden én te verzinnen is dit de uitgelezen plek (see what I did there?). Het is er elke dag ruim, rustig en gezellig. De taartjes zijn verfijnd en vernieuwend en de latte's zijn on point. Wist je dat ik mijn drie boeken bijna volledig daar heb geschreven? Je vindt me er regelmatig met mijn laptop of een boek. Ook voor koffie-klets of lunch met vriendinnen kies ik steevast voor deze plek."

Met haar zoontjes ontdekt Astrid Sercu nog elke dag kindvriendelijke spots in Roeselare. Dé plek waar elke jonge mama eens moet geweest zijn?

"**Mamado** is een zwangerschapswinkel gespecialiseerd in borstvoeding. Ik volg hen op Instagram en OMG! Wat een mooie plek is dat! Ik vind het prachtig hoe ze daar elke dag voor jonge mama's klaarstaan met tips en tricks als het om zwangerschap, baby's en borstvoeding gaat.



Het hypermoderne ARhus

Je kan er niet naast kijken wanneer je door het stadscentrum struikt: kenniscentrum ARhus. Een open huis en een state-of-the-artgebouw met vijf verdiepingen, opgenomen in de Atlas of European Architecture. Een hypermoderne bibliotheek met een unieke boekensorteermachine. Het is de bib van de toekomst, maar vooral een ontmoetingsplaats voor tal van bezoekers, jong en iets minder jong. In het ARhus Café gaan de koffies vlot over de toeg, maar ook lunchen of gewoon verdwijnen in een boek of magazine is hier een belevenis.



Hou hun kalender in de gaten. Van luisterverhalen voor de allerkleinsten tot leuke activiteiten voor creatieve tieners, in de workshopruimte valt altijd wel iets te beleven.





Stadhuis: nieuwbouw met historische waarde

Met de blik omhoog ontdek je op de Grote Markt cultuurhistorische schatten en prachtige erfgoedpanden. Het nieuwe stadhuis wordt een architecturaal statement en een toonbeeld van duurzaamheid, met respect voor het verleden en de toekomst. Van het oude gedeelte werd de belfortoren zelfs opgenomen in de Werelderfgoedlijst van UNESCO.



Voor wandelaars en stadsverkenners

Wie heeft nu geen zin in een wandelingetje wanneer de zon komt piepen? Volg de klinknagels op de grond en proef volop van onze gezellige, dynamische en ondernemende stad. Je botst al wandelend op verrassend mooi erfgoed, vele (pop-up)winkels, musea, galerijen, charmante cafeetjes en gezellige restaurants. **De stadswandeling is ongeveer 8 kilometer lang**, dus plan zeker ook op tijd een deugd-doende stop in.

Hoor (en zie) de klokken luiden!

Niet bang van grote hoogtes en een kleine uitdaging? Je moet er 256 trappen voor beklimmen, maar alleen al voor het fenomenale uitzicht is de **Sint-Michielstoren** een bezoekje waard. Bij helder weer kan je zelfs de Kemmelberg, Kluisberg en IJzertoren zien. Luid zelf ook eens de klokken en de beiaard als je boven bent en stop onderweg in het gerenoveerde museum, dat je op een verrassende manier laat kennismaken met een jarenlange klokkencultuur.



Filmpje meepikken?

Lekker onderuitzakken voor een groot scherm in een donkere zaal, daar kan geen Netflix tegenop. De moderne glazen voorgevel van Cityscoop lokt veel film liefhebbers naar de cinema. Het onthaal is vriendelijk, er is parking dichtbij en de bar ligt vol snoep en frisse drankjes. Chillen maar!



'Vliegt de blauwvoet? Storm op zee!'

Denk je bij de naam Rodenbach niet verder dan een fris roodbruinjete? Lees dan zeker door! Met het bier had hij niet veel te maken, maar Albrecht Rodenbach was wel een belangrijke spilfiguur van de Vlaamse ontvoogding. Hij werd amper 23, maar dat was voldoende om een cruciale rol te spelen in de afschaffing van de Franse taalverplichting in Vlaanderen.

Dat Roeselare het centrum was van die ontvoogdingsstrijd is geen verrassing. Al sinds de negende eeuw bouwen Roeselaarse figuren mee aan het succesverhaal van de Vlaming. Een overzicht.

Het kasteel van Rumbeke

De wortels van het Graafschap Vlaanderen liggen in het kasteel van Rumbeke. Op Kerstmis 862 schaakte 'Boudewijn I met de IJzeren Arm' de West-Frankische prinses Judith, dochter van de koning van Frankrijk. Volgens de legende vluchtte hij met Judith naar de burcht in Rumbeke. Uiteindelijk kon het paar in het huwelijk treden in Auxerre. Het Graafschap Vlaanderen was geboren.



Van gasthuys tot Klein Seminarie

Waar de Mandel en de Zuidstraat elkaar kruisen, startte Margaretha II van Vlaanderen in de 13e eeuw een gasthuys. Pelgrims en zieken werden er verzorgd. In de 17e eeuw kregen de paters van Sint-Augustinus de site in handen. In 1641 openden ze er een Latijnse school, die in 1806 transformeerde in het huidige Klein Seminarie.

Guido Gezelle

Dat priester-dichter Guido Gezelle de gave van het woord bezat, is een understatement. Nog altijd worden zijn gedichten gelezen en geroemd. Wie kent Het Schrijverke niet – 'O krinklende winklende waterding...'? Gezelle liep vanaf 1846 school aan het Klein Seminarie. Na zijn filosofiestudies in Brugge kwam hij terug om er les te geven. Op een bevlogen manier gaf hij zijn liefde voor het Nederlands door aan zijn studenten. Het borstbeeld in de schooltuin is een tijdloze herinnering aan die periode.



Hugo Verriest

In navolging van Gezelle werd een van zijn leerlingen, Hugo Verriest, op zijn beurt leraar aan het Klein Seminarie. Verriest droomde van de heropleving van het rijke, zelfstandige en godsdienstige Vlaanderen en inspireerde velen, waaronder Albrecht Rodenbach, van wie hij in 1874 klasleraar was. Zijn borstbeeld is te vinden in de Hugo Verrieststraat.



Albrecht Rodenbach

Het was Albrecht Rodenbach zelf die bijna letterlijk het vuur aan de lont stak. Op 18 juli 1875 leidde hij de Grote Stooringe, een studentenopstand tegen de verfransing van het onderwijs die erg inspirerend werkte en uiteindelijk een belangrijke rol speelde in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Zijn standbeelden aan de brouwerij en op het De Coninckplein benadrukken het belang van zijn daden. Zijn praalgraf – waarop een imposante leeuw rust – is het erfgoedpareltje op het Campo Santo en een absolute must-see!

Stad Roeselare ontwikkelde 'De Wereld van Rodenbach', een permanente **belevingsroute** in het **stadscentrum** ter ere van de 165ste verjaardag van Albrecht Rodenbach. Ga op pad en ontdek plaatsen in de stad waar Albrecht tot op vandaag aanwezig is. Neem je smartphone bij de hand, beluister de audiofragmenten en kom – aan de hand van leuke doe-opdrachten – meer te weten over de tijd van toen.

Gebeten door Roeselare in groep



3x actief in Roeselare

URBAN HUNT

Met de smartphone in je hand ontdek je Roeselare's mooiste plekjes op een interactieve manier. Urban Hunt is een uniek stadspel waarbij je samen met teamgenoten een strategie bedenkt om geheimen te ontrafelen, cryptische hints te kraken en andere teams een hak te zetten. Ga de uitdaging aan en verover met jouw team de eerste plek op het scorebord.

BOLLETRA

Goesting om met vrienden of familie eens terug te gaan naar de tijd van toen? Wat denk je van een partijtje bolletra? Een activiteit geschikt voor jong en minder jong. Met een fris pintje in de hand herbeleef je deze eeuwenoude Vlaamse traditie.



Tip! Vraag je gratis groepsbrochure aan.



CITY GOLF

Wat denk je van een swingende tour doorheen de stad? Waag je aan een partijtje City Golf. De formule? Een begeleide stadstour waarbij de groep al golfend langsheen de mooiste plekken van Roeselare trekt. Onderweg vertelt de begeleiding leuke weetjes en feitjes over de bezienswaardigheden en krijg je uitdagende opdrachten voorgeschoteld.





Dagarrangement op maat

Wist je dat... onze collega's voor jouw groep een dagarrangement op maat kunnen uitwerken? Of het nu voor een vrijgezellenfeest, teambuilding of bedrijfsbezoek is, Toerisme Roeselare helpt je graag. Alle activiteiten zijn te combineren. Vraag je bezoek wel minstens drie weken op voorhand aan.



Verken Roeselare met een Roeselaarse ambassadeur

Onze Greeters zijn enthousiaste inwoners die kleine groepjes toeristen op sleeptouw nemen voor een bezoek aan Roeselare. Zij zijn echte ambassadeurs die vertellen vanuit hun eigen ervaring, kennis en passie en bezoekers rondleiden. Verwacht geen saaie praatjes, maar actieve wandelingen.



Een gezonde hap voor Alexander Doom

Roeselaars atleet Alexander Doom trekt graag een sprintje naar zijn drie favoriete plekken in de stad.

Om te eten:

Een leuk plekje is Bar Julien op De Munt. Zeker als brunchplek is dit een topper! En ideaal voor een gezonde hap of een koffietje in het centrum tijdens het winkelen. Lekker, gezond en dichtbij.

Om te lopen:

Ik ga supergraag wandelen of lopen in het Bergmolenbos. De laatste jaren is dat veel groter geworden, wat het leuk maakt om op nieuwe plekjes te stuiten. Het is vlakbij en toch heb je het gevoel dat je ergens anders bent. Ideaal dus om eventjes te ontspannen!

Om vrienden te zien:

Een pintje zal ik niet zo snel drinken, maar ik ga graag naar Bar Giraf voor een colaatje met de vrienden. Lekker rustig en supergezellig in de oude pastoorswoning. De vele kamers en de tuin nodigen uit om telkens een ander plekje uit te kiezen.



Gebeten door zalig slapen

Wat is nog beter dan een citytrip Roeselare? Twee dagen citytrip Roeselare! Haast je dus vooral niet naar huis maar laat je nog even verwennen met een zacht bed en kraakvers ontbijt. Of je nu kiest voor een verblijf tussen de velden aan de rand van de stad, of een overnachting onder de kerktoren met panoramisch vergezicht, je wordt sowieso in de watten gelegd.

Hotel

- Chamdor, Robaardstraat 10
- De Bonte Os, Sint-Hubrechtsstraat 14
- Hotel Vijfwegen, Hoogstraat 166
- Mercure, Kwadestraat 149b
- Parkhotel Roeselare, Vlamingstraat 8
- Ter Zuidhoek, Claeyssestraat 13

B&B

- Caspium by Boury, Rumbeksesteenweg 300
- Le Nord, Noordstraat 217
- R&Breakfast, Stationsdreef 151
- Rêveries, Gabriëlstraat 57
- 't Zonnehuys, Dominiek Saviostraat 21

Vakantieverblijf

- Het Rokken, Aardappelhoekstraat 129
- Babillie, Babilliestraat 4

Camperplekken

- Onze-Lieve-Vrouwemarkt
- Het Rokken, Aardappelhoekstraat 129



Praktisch

Bereikbaarheid

Met de auto

Parkeer (ondergronds) in het centrum tijdens jouw winkeluitje. Laat je auto veilig en goedkoop achter. Het eerste uur is zelfs gratis. Daarna betaal je 1,25 euro per uur. Elke zaterdag parkeer je bijna gratis.

Met de trein of bus

Het station van Roeselare ligt op slechts enkele minuten stappen van het stadscentrum. Plan je reis in enkele stappen via de website van de NMBS.

Je kan Roeselare vlot per bus bereiken via verschillende verbindingen. Via de stadslijnen verplaats je je vlot binnen de stad en haar deelgemeenten. Op de website van De Lijn kan je gemakkelijk je busreis plannen.



Agenda

Weten wat er op de dag van je bezoek of verblijf in Roeselare te doen is? Neem een kijkje op visitroeselare.be of surf naar uitinvlaanderen.be.



Met de auto naar Roeselare

Ieper (21 km)

29 minuten

Kortrijk (26 km)

27 minuten

Brugge (37 km)

35 minuten

Oostende (54 km)

42 minuten

Gent (70 km)

58 minuten

Doornik (52 km)

42 minuten



HogeNood-app

Wie in Roeselare rondloopt en dringend naar het toilet moet, kan voortaan via o.a. de HogeNood-app het dichtstbijzijnde openbare toilet opzoeken.

Ben je gebeten door onze stad en wil je nog meer informatie?

Passeer gerust eens langs het toeristisch onthaal. De ideale start voor jouw bezoek aan Roeselare! We ontvangen je met open armen in het gebouw waar ook #KOERSmuseum gevestigd is. **Tot binnenkort!**

Toeristisch infopunt

Polenplein 15, 8800 Roeselare
+32 (0)51 24 26 00 – visit@roeselare.be
visitroeselare.be

7 op 7 open tijdens het hoogseizoen (maart t.e.m. september). Van oktober tot en met februari is het onthaal gesloten op zondag.

