



# Expo Stefaan (in) Beel(d)

05/10  
— tot en met —  
05/01

[visitroeselare.be](http://visitroeselare.be)





Hoewel hij meestal de man achter de camera is, groeide fotograaf **Stefaan Beel** zelf uit tot een bekende kop in Roeselare.

In het stadscentrum kan je op verschillende locaties een levensgrote foto aanschouwen die de fotograaf persoonlijk selecteerde uit een collectie van meer dan 40 jaar.

In deze brochure geeft Stefaan Beel zelf telkens een kort woordje uitleg over de foto's.



**Dansend meisje**

Deze foto is een zalig moment uit De Langste Polonaise tijdens de batjes van 2019.

**De Munt 8 (gevel ARhus)**



**Ganzen in het stadspark**

Deze foto, genomen in januari 1986, is een momentopname van overstekende ganzen in de Weststraat van het ene deel van het Geitepark naar het andere. Met deze foto won ik de Gouden Lens in Knokke-Heist en de foto verscheen toen in verschillende buitenlandse kranten en tijdschriften.

**Stadspark t.h.v. Weststraat**



**Acrobatie**

“Deze foto is genomen tijdens de Grote Stooringe in 2018. Een lid van het circusgezelschap Be Flat die ook Urban spots gebruikt voor zijn acts, springt van een plat dak naar een balkon van een appartement. Het gebeuren speelde zich af op de plaats waar de foto nu hangt.”

**Henri Horriestraat 42**



**Koppel**

De titel bij de foto van de batjes in 1992, die verscheen in De Weekbode was 'Gatjes op de batjes'.

**Vismarkt (Wallenstraat, t.h.v. huisnummer 8)**



**Honden op het strand**

De foto is een momentopname genomen in 1994 op een Atlantisch strand in Frankrijk. Het stokje dat de vrouw gooit, is perfect horizontaal evenwijdig met de zee. De honden zijn net monsters.

De vrouw staat op haar tenen en haar handen zijn mooi open.

**Leenstraat 14 (SASK)**



**Schreeuwend meisje**

De foto is genomen op het Polenplein tijdens de 50 dagen in 2023. De ogen van het meisje naar beneden gericht en de handen aan haar mond versterken het schreeuw-effect. De complementaire kleuren in het beeld (groen en magenta-rose) zijn mooi meegenomen.”

**Polenplein 15 (fietspad langs KOERS)**



**Zwaaïend meisje**

Een toevallig moment tijdens de Gay-pride in Brighton (Engeland) in 2009.

**Citroenstraatje**

**B**

**A**

**D**

**E**

**G**

**F**